

Creavoorstelling groep 4 en 5

De spanning stijgt want de datum van de voorstelling nadert. Nog een weekje en dan staan groep 4 en 5 in De Dreef op de planken. 's Middags is de uitvoering voor de kinderen van Brukelum en 's avonds treden ze op voor alle andere belangstellenden.

Behoor jij tot de cast dan word je 's middags om 13:15 uur bij De Dreef verwacht en 's avonds om 18:00 uur. Lunch jij op school, dan zorgt een juf dat je er op tijd bent.



Een andere voorstelling

Graag wil ik me aan jullie voorstellen:

Ik ben Maaike Visser en sinds 1 oktober 2018 werk ik met veel plezier in groep 1/2 op Brukelum. Voordat ik naar Aarle-Rixtel kwam, heb ik 21 jaar in Eindhoven gewerkt: op een school voor Ervaringsgericht onderwijs en op een Jenaplanschool.



Ik heb gewerkt in de rol van leerkracht, intern begeleider en remedial teacher. Een mooie combinatie om alle aspecten, die in het belang zijn voor de ontwikkeling van het kind, te kunnen volgen en begeleiden.

Na al die jaren werken in het "Eindhovense", had ik behoefte aan een nieuwe uitdaging en solliciteerde ik op

Brukelum. Een school waar kinderen (en leerkrachten) zichzelf mogen zijn. Zich mogen ontwikkelen op hun eigen manier en waar echt geluisterd wordt naar de behoeften van het kind. Dat zijn kernwaarden die ik een warm hart toedraag.

Ik hoop op een fijne samenwerking met jullie !

Kinderboekenweek

Er was nog meer te vertellen over de kinderboekenweek. Daar kwam de herfstvakantie achteraan, maar vergeten zijn we het niet. In de middenbouw liep als een rode draad door het programma de verhalen van schrijvers in de dop. Er was de kinderen gevraagd met welk personage in een boek zij wel bevriend zou willen zijn en daar een verhaal over te schrijven. Nou.... Mirjam Oldenhave en Paul van Loon krijgen waardige opvolgers. Dat konden we wel horen! Elin van Falier (4) Rozemarijn Martens (5) en Lieke Hermens (6) hadden ieder een heel leuk verhaal bedacht die ze tijdens de afsluiting voorgelezen hebben.

Gehoord

Een spellingsopdracht is het meervoud van woorden op schrijven, waaronder het woord 'sloof'. De juf voegt toe. "Misschien zeggen je ouders dat wel eens tegen jou: Ik ben je sloofje niet." Reactie van een leerling: "Ons mam zegt dat nooit. Zij zegt, wâ bende gij toch lui."



Jarigen

26 oktober	Tess van Zutphen
28 oktober	Imme Janssen
29 oktober	Quinten Verhoeven
30 oktober	Gino van Lieshout
	juf Rianne